

We lezen ons naar Barcelona toe!

Ben je wel eens in Barcelona geweest? Naar Camp Nou, de Sagrada Familia? Wist u dat er in die stad ook een bibliotheek staat? Groep 3-4 is vanuit Venetië via Nice naar Barcelona aan het lezen. Ze moeten nog 104 kilometer! Voor ons is het 1470 kilometer. Lees je weer mee?



De **Biblioteca Pública Arús** is een bibliotheek in Barcelona. Deze is opgericht door de filantroop, vrijdenker en pro-Catalaans liberaal Rossend Arús, en in 1895 werd de bibliotheek geopend voor het publiek.

Komende week hebben we meivakantie. Twee weken lang. Tijd om van alles te doen!

Er is vast ook tijd over om te lezen! Lezen is echt ontzettend belangrijk. Daarom starten we deze nieuwe wedstrijd. Elke tien bladzijden die we lezen, tellen als 1 kilometer. Alle kinderen van de school doen mee. De kinderen in groep 1-2 en van de peuters mogen voorgelezen worden. Uiteraard mag iedereen meedoen: vaders, moeders, opa's, oma's, broers, zussen.

Schrijf op het papier de naam van het boek en het aantal bladzijden dat je per dag leest. Lever het na de vakantie in. De kinderen van de leerlingenraad berekenen hoeveel kilometers we hebben afgelegd en trekken uit de inzendingen een winnaar:

een boekenbon van 15 euro, te besteden bij Van der Boom.



